

Årsberetning 1.4.2010 – 31.3.2011

Resenbro Skole



Som nyvalgt formand er dette min første årsberetning og jeg skal forsøge at få det sidste års arbejdsopgaver i skolebestyrelsen lidt frem i lyset.

Perioden startede med valg af ny skolebestyrelse, som officielt først tiltrådte pr. 1.8.2010, således at valgperioderne fremover følger skoleårerne.

Der var udskiftning af 5 personer ud af 7 og den nye bestyrelse består således af følgende personer:

Charlotte Christensen (Formand)	Barn i nuværende 5. klasse
Lars Voigt (Næstformand)	Børn i nuværende 4. klasse og kommende 0. klasse
Lars Kjær Rasmussen	Barn i nuværende 2. klasse
Lisa Niebuhr	Barn i nuværende 2. klasse
Vivi Træholt	Barn i nuværende 1. klasse
Susanne Lorenzen	Børn i nuværende 2. klasse og kommende 0. klasse
Lone Bach	Barn i nuværende 6. klasse
Lars Christensen (1. suppleant)	Børn i nuværende 2. klasse og kommende 0. klasse

Dette er min anden periode i skolebestyrelsesarbejdet, og tiden har været rigtig meget præget af 2 x skolelukning og pr. 1.4.2010, hvor denne årsberetning starter, står vi midt i debat nr. 2 omkring lukning af Resenbro Skole.



Denne debat løb heldigvis ud i sandet døgnet før vi afvikler stort borgermøde sammen med lokalrådet den 6.5.2010, idet politikerne indser at de måske endnu engang har været for hurtige og trækker følehornene til sig og freder os denne byrådsperiode ud. Borgermødet fik således en anden dagsorden end først forventet – vi åndede lettet op endnu engang, men også med en klar bevidsthed om at vi ikke kan sidde på vores hænder og tro, at vi er sikrede fremadrettet. Vi på Resenbro Skole må udvikle os og tænke anderledes og kreativt, hvis vi

skal have en chance for at bestå efter næste debat omkring skolestruktur. Denne debat er siden nytår begyndt at røre rigtig meget på sig, og på Resenbro Skole besluttede vi i efteråret 2010 at gå i gang med at arbejde med "Fremtidens skole på Resenbro Skole". Det vi arbejder hen imod er en vision for Resenbro skole i år 2013, hvor strukturen er tænkt af skolebestyrelsen og hvor pædagogikken/fagligheden er tænkt af personalet og ledelsen på skolen og fritidsdelen. Det er en lang og tidskrævende øvelse, men vi er i gang og

vi har endvidere indledt et samarbejde/sparring med Gjessø Skole, hvor skolebestyrelserne fra begge skoler har været samlet i februar 2011, hvor begge skoler har fremlagt deres foreløbige ideer til fremtidens skole i de små landsbysamfund.

Det er vigtigt at finde ud af om det overhovedet kan lade sig gøre at drive en faglig forsvarlig skole med den økonomi der er til rådighed.

Herudover har skolebestyrelsen bl.a. brugt efteråret til at gennemgå nye styrelsesvedtægter og indgivet høringsvar dertil. Styrelsesvedtægterne beskriver bl.a. hvilke beføjelser SBEn har, hvad slags opgaver er det vi skal tage os af.

Skolebestyrelsen har været med til at udvikle det nye fritidstilbud for fritidsdelen, nu den skulle rumme alle årgangene fra 1. januar.

Elevrådet har deltaget på flere møder og kommet med gode forslag, hvoraf nogle af tingene er realiseret hen ad vejen.

Lærerne, pædagogerne, børnene og forældrene

Vores skole fik lov at bestå, men kommunen skulle jo stadig finde besparelser, og dette resulterede bl.a. i at ingen skoler måtte have ansat løse vikarer, hvilket ramte Resenbro Skole rigtig hårdt. Skolen måtte således tage afsked med i alt 3 lærer på den konto (Bibi, Anders og Camilla) og samtidig valgte yderligere en lærer at tage orlov, en anden lærer sagde op og en tredje gik på pension. Nye lærer til at løfte opgaverne skulle herefter findes i kommunens database over faste lærere, der skulle forflyttes.



3 nye lærere tiltrådte efter sommerferien og har sammen med de øvrige lærer på skolen gennem hele året ydet en formidabel indsats. Vi fornemmer at lærerne har det godt med hinanden og at de nye er faldet godt til, og at også børnene er godt tilfredse med lærerne.

Kort efter sommerferien tog skolen afsked med Kirsten efter 40 års lang og tro tjeneste her på stedet, og hun ønskes et rigtig godt otium.

Skolen tog endvidere i december afsked med skolesekretær Hanne Dahlgaard, som gik på efterløn. Hun ønskede at få mere ro på efter længere tids sygdom, men desværre fik hun ikke lang tid, idet hun døde i januar 2011.



Trods besparelser bød fagfordelingen på et timetal på Resenbro Skole i skoleåret 2010/2011 der fortsat ligger en del over minimums timetallet og skolen formår samtidig at sætte nye spændende tiltag i gang. Således arbejdes der i indeværende skoleår med samlæsning på flere årgange. I 3. og 4. klasse er det i håndarbejde, svømning og musik. I 5. og 6. klasse er det i sløjd, hjemkundskab og

naturvidenskabeligt. Naturvidenskabeligt er et nyt fag som skolen afprøver og er en blanding af natur og teknik, matematik og IT. Ideen er at arbejde med læreprocesser, som fokuserer på IT-kompetancer, at skabe viden, projektarbejdsformen, undersøgelsesmetoder, hvordan indsamles, sorteres og tolkes forskellige data og hvordan formidles disse osv. – ja, man får helt lyst til at være med i undervisningen !

I skoleåret indgår i alt 8 opbrudte uger, hvoraf 2 af ugerne er fælles for alle klasserne, 3 af ugerne er fælles i teams og 3 af ugerne er for den enkelte klasse. Disse opbrudte uger giver en rigtig god samhørighed blandt eleverne og en rigtig god stemning på tværs af årgangene.

Fritidsdelen (SFO og klub)

Indenfor fritidsdelen har de sidste år også været en turbulent tid. Først hørte klubbelen sammen med SFOén og var en samlet del af Resebro Skole. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der lavet ny klubstruktur. Denne klubstruktur indebar bl.a. som bekendt at ledelsen af klubben kom ind under en klubsektion og ikke som tidligere hørte ind under SFOén og dermed Resebro Skole. Pr. 1. januar 2011 røg klubberne så tilbage til fritidsdelen og hører dermed igen under skolen, hvilket vi på Resebro Skole ser som et stort plus. Dette er en spændende udfordring som SFOén ser frem til at løse på kvalificeret vis. Som et forsøg bliver der i løbet af foråret 2011 afholdt aftenåben en gang om måneden, og herudover er klubbelen åben om eftermiddagen fra mandag til torsdag. Der er ansat ekstra personale i cirka 20 timer pr. uge, der således går ind og delvis dækker åbningstiden i klubbelen i turnus ordning sammen med de øvrige ansatte pædagoger og medhjælper i SFOén.

Pga. besparelser var der nødsaget til at ske en personalereduktion i SFOén og som følge heraf blev åbningstiderne også ændret med virkning fra 1.8 2010.

SFOén skulle i løbet af 2010 have arbejdet med mål og indhold for arbejdet og rammerne i SFOén, men denne proces er blevet udskudt til 2011, således at også den nye klubdel kommer til at indgå heri. Legepladsen er ved at have gennemgået den fulde renovering og i løbet af foråret/forsommeren kommer der endvidere komfur mv. i den udendørs hytte, og legeborgene bliver udskiftet, således at legepladsen er fuld renoveret.

SFOén afholdte en rigtig vellykket sommerfest med 200 deltagere.

Økonomi

Økonomisk gav skolen et underskud i 2010 på 350.000 kr. Det var i overkanten, men en konsekvens af, at vi pga. kommunens besparelser måtte erstatte gode vikarkræfter med gode faste lærere. De faste lærere er langt mere løntunge, samtidig med at det koster på feriepenge kontoen, når der er mange lærere der fratræder, både i forbindelse med alm. fratrædelse og pension. Overskridelsen af budgettet er stort set alene at finde på lønningskronerne. De løbende driftsomkostninger til bygninger, varme, materialer mv. er tilfredsstillende og holder sig inden for budgetrammen.

Til gengæld præsterede SFOén et overskud, og her er det modsatte gældende. Her har det været muligt at spare på lønningsbudgettet ifm. nyansættelse af en pædagog med lavere timetal og lavere anciennitet, ansætte en medhjælper i en orlovsstilling på et lavere timetal (i stedet for en pædagog) og fra januar til august dække nogen af de sparede timer samt resttimer med en PGS-elev. Det giver således mulighed for at give den nye fritidsdel en rigtig god start – pr. 1.1. 2011 indeholder den jo således alle årgange på skolen, samtidig med at det muliggør indkøb og færdiggørelse af legepladsen og SFOéns udenomsarealer.

Skole/hjem samarbejdet

Normalt afholder skolebestyrelsen møde med klasseforældre repræsentanterne to gange om året – forår og efterår. Idet den nye skolebestyrelse først tiltrådte efter sommerferien, og således har brugt efteråret til at blive ”klædt på” til skolebestyrelsens arbejde, blev der ikke afviklet møde med klasseforældre repræsentanterne i efteråret. Forårsmødet blev afholdt den 7. marts, hvor 5 forældre mødte op til en rigtig god dialog, så stor tak til de fremmødte.

På mødet blev bl.a. trivselsarbejdet med legegrupper/hyggegruppe for alle årgange evalueret og det blev besluttet at skolebestyrelsen får udarbejdet et skriv omkring formålet med trivselsprojektet som fremover udleveres til ny 0. kl. og i øvrigt lægges på skoleportalen.

Et fokuspunkt der trænger gevaldig til en gennemgang og opdatering er skolens hjemmeside – skoleportalen. Pga. manglende ressourcer gennem de sidste par år i sekretærfunktionen er dette område blevet nedprioriteret, og det har desværre ikke været muligt at kunne se referater mv. fra skolebestyrelsesarbejdet. Dette beklager vi selvfølgelig, men såfremt der er nogle der er interesseret kan I altid rette henvendelse og få dem sendt på mail. Der arbejdes pt på at finde en holdbar løsning mht. ny sekretær, således at også skoleportalen forhåbentlig kan blive opdateret.

Information af mere generel karakter forsøger vi at lægge på Byportalen således at alle borgere i byen har mulighed for at følge med i skolens aktiviteter.

Andet

Skolefesten står for døren – torsdag før påskeferien går 5. klasse på de skrå brædder og opfører ”Bølle Bob”, hvilket vi alle glæder os meget til.



Der har været indskrivning til ny kommende 0. klasse og desværre bliver den ikke stor, idet der alene er tilmeldt 13 elever, så der er god basis for tilgang af yderligere elever. Den optimale klassestørrelse er omkring 20 elever, så opfordre endelig forældre i andre distrikter/yderområder til at søge Resebro Skole, idet vi kan tilbyde små klasser, samtidig med rigtig stor faglighed og god rummelighed. Årets lille elevantal i kommende 0. klasse, ser dog ud til at være stilhed før storm, idet årgangen der står på spring næste gang tegner sig til en kæmpe årgang.



Vi forsøger via en aktiv indsats på alle niveauer, at fastholde vores skole og samtidig forsøge at udvikle den, men det kræver også at stort set alle i lokalområdet bakker op omkring skolen. Vores skoledistrikt er ikke særlig stort, så hvis der pludselig er for mange, der begynder at søge til andre skoler, bliver vi pludselig meget sårbare, idet elevtallet falder til et niveau, som bliver kritisk.

Til sidst vil vi kun opfordre alle forældre til at tage aktiv del i Jeres børns skoleliv – kom og vær med i nogle af timerne, eller ryk en hel dag ud af kalenderen og tag med barnet i skole til stor glæde for alle !

Endvidere vil vi opfordre alle til at komme med ideer omkring udvikling af skolen samt skole-hjem samarbejdet. Alt kan altid gøres lidt bedre.

Til sidst vil jeg takke skolebestyrelsen for et godt samarbejde, især omkring "Fremtidens Skole". Endvidere en stor tak til skolens personale for at yde en rigtig stor og flot indsats og især en stor tak til kampagnekontoret der endnu engang gjorde en kæmpe indsats ifm. debatten omkring skolelukning og afvikling af Eventen sidste forår.

Den 31. Marts 2011

Charlotte Christensen, Formand, Resenbro Skolebestyrelse